

## Tirslundstenen



Tirslundstenen er en af Danmarks største vandreblokke. Den har en omkreds på ca. 16 meter og er 3,5 meter høj. Man mener at stenen er kommet her til under den sidste istid.

Navnet Tirs er det gamle navn for guden Tyr ifølge den nordiske mytologi.

I slutningen af 1700-tallet forsøgte man at sprænge stenen i stykker, det lykkedes kun at sprænge toppen af. I dag kan man se, det stykke ligge ved foden af Tirslundstenen.

I 1832 blev området omkring Tirslundstenen og egekrattet omkring stenen fredet.

Øverst på stenen er der indhugget en fugl på ca. 47 cm. Man mener at fuglen er en helleristning fra den yngre jernalder, Fuglen kan være af kultisk art eller et kristent symbol.

Der er mange sagn og skrøner omkring Tirslundstenen.

Et af sagnene fortæller at en kæmpe ved Brørup kirke ville slå tårnet af Føvling kirke, fordi han ikke selv ville have et tårn så sin kirke. Han kunne ikke kaste langt nok og stenen faldt ned i Tirslund.

Et andet sagn fortæller at da en trold i Vorbasse så at Føvling kirketårn blev bygget, ville han knuse det med stenen, men da han skulle til at kaste stenen, kom hans bror og sagde at deres bedstemor var død, trolden blev så glad, fordi han skulle arve, at han ikke fik kraft nok i kastet og stenen faldt ned i Tirslund.

Et tredje sagn fortæller at stenen skulle have været flyttet til Jellinge høje. Stenen blev sat på en jernslæde, men kæmperne kunne ikke trække den, så den blev stående på samme sted og samme stilling som den står i dag.

Skriv din egen fortælling om hvordan og hvorfor Tirslundstenen er havnet der.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---