

## Antvorskov kloster og slotsruin

Man finder Antvorskov slotsruin ved Motorvejsafkørsel 39 ved Slagelse.

Der er en fint anlagt P plads ved området.



Antvorskov kloster er et middelalderligt kloster, som ligger sydøst for Slagelse. Klosteret blev anlagt af Valdemar den store omkring 1164.

Klosteret bestod af mange mindre bygninger. Hovedhuset havde 2 etager og en høj kælder. Kirken var den største i området, den var 63 meter lang, derudover var der stalde og huse til beboelse.

Den katolske Johanniterordenen drev klosteret, som blev et af de rigeste og førende klostre inden for ordenen.

Under reformationen i 1580 blev klosteret et kongeligt len og ombygget til et slot af Frederik d. 2. Frederik d. 2. opholdt sig i lange perioder på slottet. Når kongen rejste rundt i landet, lå Antvorskov slot meget praktisk. Der var ikke langt til bæltet, så det var et passende hvilested før og efter turen over bæltet.

Kong Frederik d. 2. udstedte i 1585 et åbent brev, hvor han forbød at man kaldte Antvorskov for et kloster, og påbød at det skulle hede Antvorskov slot. Den uheldige der glemte dette, måtte betale en bøde i form af en levende okse.

Frederik d. 2. døde d 4. april 1588 på slottet. Derefter mistede slottet sin betydning. Hans søn Christian d. 4. opholdt sig ofte på slottet som barn og ung, da hans far endnu levede, men efter faderens død brugte han kun slottet som overnatningssted, når han var på rejse. Ved slutningen af Christian d. 4.'s regeringstid var Antvorskov stærkt forfaldet.

I 1774 blev klosteret solgt til privateje og delt i ni hovedgårde. Den store kirke blev revet ned og materialerne brugt til andre byggerier. I 1814 blev resten af bygningerne fjernet, så der i dag kun står dele af nogle bygninger tilbage som ruiner.



Her ses dele af ruinen. Soklen er bygget af kampesten og murene opført med munkesten.