

Trøjborg slotsruin

Trøjborg slotsruin ligger 15 km nordvest for Tønder.

Der er offentlig adgang til ruinen.

Der har været 2 forskellige bygninger på grunden.



I Middelalderen (ca. 1300) blev den første borg opført. Den blev bygget på en kunstig anlagt banke. Borgen bestod af et højt tårn på 12x13 m. Ved siden af tårnet har man fundet resterne af en stor murstensbygning. Hele anlægget var omkranset af dobbelte voldgrave.

Man antager, at det var den sønderjyske hertug, som anlagde borgen. I 1348 blev den pantsat til Johan Limbæk.

I 1407 solgte Claus Limbæk den yngre borgen til dronning Margrete, der lagde den ind under Ribe bispesæde og Viborg Landsting. På den måde kom borgen til at tilhøre kongeriget Danmark og ikke hertugdømmet Slesvig.

I 1565 gav kongen Trøjborg til hærføreren Daniel Rantzau. Da Daniel Rantzau døde i 1570, overgik Trøjborg til Daniels broder Peter Rantzau.

Da Peter Rantzau overtog den gamle middelalderborg, rev han den ned for at bygge et moderne slot på stedet. Da det nye slot skulle være

større, blev banken udvidet meget. Det nye slot var 32x31 meter med en lille borggård på 14x13 m i midten.

Slægten Rantzau ejede Trøjborg frem til 1673.

I 1740erne blev slottet renoveret, så det kom til at stå i den nye Barokstil. Murene blev kalket røde og fik hvide hjørnestejn, samt et bånd af sandsten imellem de to stokværk.

I 1851 købte Knud Lausten Knudsen Trøjborg. Han ønskede at staten skulle overtage slottet og bruge det som seminarium, men staten ville ikke overtage slottet. Derfor begyndte man at rive slottet ned. Heldigvis stoppede nedrivningen, da broen faldt sammen.

