

Esterhøj Genforeningsstenen



Esterhøj er en gammel bronzealderhøj, som ligger 89 meter over havet.

Fra Esterhøj kan man mod nord se ud over Sejerø bugt og Sjællandsodde, mod øst ser man det meste af Odsherred, og mod syd/sydvest kan man se Lammefjorden og Vejrhøjbuerne.

Man kan undre sig over, hvorfor der findes en genforeningssten i Odsherred, men fra slaget ved Dybbøl i 1864 og årene fremefter var der tætte bånd mellem Odsherred og Slesvig. Danske børn fra Slesvig blev sendt på ferieophold i Odsherred, og mange unge kom på højskoleophold.

I 1920 da dele af Sønderjylland blev stemt tilbage til Danmark, var der enighed om, at markere dette med et varigt minde. Man ønskede at opføre en genforeningssten, og valgte at bruge troldestenen, som lå på Høve strand. Stenen lå tæt ved havet og skulle flyttes til Esterhøj, der ligger 89 meter over havet. Man havde kun mennesker og heste til at udføre arbejdet.

Flytningen af stenen begyndte d. 22. juni 1920. Der var 11 spand heste og 300 mand til at trække vognen, hvor stenen var spændt fast. Allerede første aften lykkedes det at få vognen trukket op til foden af Esterhøj, men det sidste stykke kunne man ikke bruge vognen. Stenen blev flyttet til en slæde med ruller og rullet resten af vejen op til Esterhøj.

Den 26. juni var arbejdet afsluttet. Stenen lå på det støbte fundament.



Esterhøj Genforeningssten



Hvad står der på stenen?

Beskriv motivet på stenen?

Hvilke årstal står der på stenen?

Hvem satte stenen?

Esterhøj Genforeningssten

LØSNING

Hvad står der på stenen?

Døren stænges - magten kued.

Hjerter længtes - håbet luet.

Gud det ledte - tro var fast.

Underet skete - lænken brast.



Beskriv motivet på stenen?

En plov med en lænke.

Lænken er åben i den ene ende,
som om den er brudt op.

En løve der står hen over lænken.

Modsat ploven er der en spire som skyder op.



Hvilke årstal står der på stenen?

1864 : 1920

Hvem satte stenen?

Beboer i Asnæs sogn.

